



**DE GESCHIEDENIS VAN ONZE PROVINCIES — LUIK**

5. — De Luikse revolutie (1789)

*J. Liebig*

**LIEBIG ROOMSOEPEN zijn gekend om hun heerlijke smaak**

Nadruk verboden

Verklaring op keerszijde

Wenst de huisvrouw een smakelijke erwtensoep op te dienen, dan kan ze dit in... vijf minuten door 't gebruik van „**Erwtensoep St-Germain**” der Compagnie Liebig.

**5. — De Luikse revolutie (1789)**

De XVIIIe eeuw was te Luik de eeuw van een burgerij die ingenomen was met humanitaire wijsbegeerte en zeer gesteld op beschaving en comfort. De geestelijke en artistieke betrekkingen met Parijs waren zeer nauw. Van 1772 tot 1784, verzekerde het liberalisme van Prinsbisschop Velbrück de triomf der nieuwe gedachtenstromingen uit Frankrijk. Zijn opvolger, bisschop Hoensbroeck, intendeel, wou ze hardnekkig beteugelen. Hij was onhandig genoeg zowel de adel als de grote en kleine burgerij, zelfs het armzalig proletariaat van stad en land tegen zich op te ruien, en dat, wanneer de Parijse bevolking de Bastille veroverde.

In Augustus 1789 maakten de Luikenaars zich van het stadhuis meester en benoemden de twee vertegenwoordigers der nieuwe gedachten, Fabry en Chestret, tot burgemeesters. Het prentje toont ons hoe dezen in de „Violette” bisschop Hoensbroeck, die zich met tegenzin bij het nieuw regiem moet neerleggen, ontvangen. Enkele dagen nadien neemt hij de vlucht. Meermalen slaagt de vreemde er in hem op de troon te herstellen, tot eindelijk de Franse republikeinse legers voorgoed de Luikse patriotten en bannelingen hun stad lieten vervoegen. Maar dit was het einde van het prinsbisdom Luik. Frankrijk stelde, na de aanhechting van onze provinciën, een gans nieuwe landsverdeling in. Zodoende werd het departement van de Ourthe, toekomstige provincie Luik, opgericht.

**Compagnie LIEBIG, gesticht in 1865**